

KAPELLETJES ESSENE



- ① Kapel van Augustinus
 - ② O-L-Vrouw 7 Weeën
 - ③ Geertruikapel
 - ④ Lindeken
 - ⑤ Onze-Lieve-Vrouwekapel
 - ⑥ Kapel Meyts
 - ⑦ Sint-Rochuskapel
 - ⑧ Heilig Hartkapel
 - Ⓐ De Boerenschuur
 - Ⓑ 't Karrewiel
- ☒ Rustbank
 - 🌿 Groengebied
 - ∞ Uitzichtpunt
 - 🌳 Bosgebied
 - ☕ Drankgelegenheid



51/52

KAPELLETJES ESSENE

KENMERKEN

VERTREK & AANKOMST	kerkplein Essene
LENGTE	6,7 km
WEGEN	4,2 km verharde weg 2,5 km onverharde weg
TYPE	niet geschikt voor buggy's en rolstoelen
HORECA	Taverne / Frituur De Boerenschuur Ternatsestraat 10, Essene Taverne 't Karrewiel Lombekstraat 21, Essene

BLIKVANGERS

- Kapel van Augustinus
- Kapel Onze-Lieve-Vrouw van zeven Weeën (of Pâkeskapel)
- Geertruikapel (boomkapel)
- Lindeken (boomkapel - kruispunt Moortelstraat/Belleweg)
- Onze-Lieve-Vrouwekapel
- Kapel Meyts (hoek Paddeputstraat en Ternatsestraat)
- Sint-Rochuskapel
- Heilig Hartkapel (boomkapel)

ROUTE

Onder het bladerdak van een oude boom, verborgen tussen glooiende akkers, op een kruispunt van (veld)wegen. We gaan op zoek naar de kapelletjes in Essene (ten zuiden van de Brusselbaan), het 'kleine' religieuze erfgoed van Vlaanderen. De kleine sacrale landschapselementen, gebouwd door de lokale gelovigen en opgericht onder toezicht van de Kerk.

We vertrekken op het kerkplein van Essene en gaan links van de kerk de kassestraat naar beneden; voorbij de parochieaal houden we links aan tot aan het kerkhof waar we rechts de kapel van Augustinus zien (knooppunt 109). We vervolgen naar de onverharde weg links (volg steeds 111) tot we op de Lombekstraat komen die we rechts instappen. We links instappen (volg 108). We kruisen de drukke (!) Foosestraat en stappen rechtdoor het veldbaantje in dat we volgen tot het ons bergop naar de Eksterenberg brengt die we links bergaf instappen (volg niet langer 108). We volgen deze straat tot we scherp naar rechts de Molenstraat nemen; de eerste veldweg links (Rabauw-weg) stappen we voorbij, de tweede veldweg links (na een paar honderd meter) draaien we wel in en volgen die weg tot we op het volgende kruispunt de veldweg links nemen; op de volgende splitsing houden we rechts aan; de veldweg wordt een asfaltweg en even verder draaien we rechts de Langeweg in (volg 111). Even verder houden we links aan (volg steeds 111) tot we op de Paddeputstraat komen die we rechts instappen. Aan de volgende driesprong blijven we links deze straat volgen tot de Paddeputstraat die we even links nemen en dan onmiddellijk het baantje rechts instappen (volg 111) dat we volgen (we houden links aan, volg 111) tot de Ternatsestraat. We stappen deze drukke (!) straat links in om even verder rechts de Horekenstraat in te slaan. Daar nemen we de eerste weg links, Kapelleveld. Aan het eind van de geasfalteerde weg nemen we rechtdoor een ietwat verdoken baantje dat ons door het bosje naar de wijk Boonhof brengt; we stappen steeds rechtdoor tot we de derde straat rechts kunnen nemen. Aan het einde van die straat stappen we links het doodlopend baantje in en even verder rechts naar de Montillos. Die kunnen we volgen tot de Dokkenstraat waar we links de boomkapel kunnen zien. We keren even op onze stappen terug en nemen rechts het vlonderpad (volg 109) dat ons door het Pelinkbos naar de Assestraat brengt, links zien we de kerk staan, ons vertrekpunt.

KAPEL VAN AUGUSTINUS

In de volksmond 'Kapel van Augustus', Trommelveld. Het was een schuiloord voor de boeren bij onweer. **Evidius Augustinus Van Mulders**, landbouwer te Essene, liet in 1860 een kapel bouwen op de Trommelveldweg als belofte voor de genezing van een ziekte. De kapel werd meermaals beschadigd en afgebroken in 1936. Vervangen in 1939 door een nieuwe kapel dank zij de **zusters van Vorselaar** en nu gekend als **de Veldkapel**. In de ruime kapel bevindt zich een stenen Onze-Lieve-Vrouwbeeld en enkele fraaie kandelaars en kaarsenhouders. Achteraan is een glasraam met beeld van St.-Augustinus. Dit ter ere van de bouwer van de eerste kapel. Buiten op de nok van het dak staan twee kruisen in smeedijzer en vooraan een hek in smeedijzer om de ingang te beletten. In 1996 werd de kapel opnieuw gerenoveerd en ingezegend door **de Sint-Antoniusgilde**. Jaarlijks is er in augustus een wandeling langs deze kapel ter nagedachtenis van Rik De Bolle, gewezen voorzitter Sint-Antoniusgilde. Zie ook het niskapelletje kerkhof.



Kapel van Augustinus

KAPEL OLV VAN ZEVEN WEEËN OF DE PÂKESKAPEL.

Gebouwd in 1853 door **Petrus De Pauw** (°Essene 1791) die een belangrijke rol speelde in de gemeentepolitiek en lid was van de gemeenteraad. In de kapel staat een fraai Onze-Lieve-Vrouwbeeld. Het is een stemmige bidplaats met een open voorportaalje en zitbank onder de lindebomen. **De Sint-Antoniusgilde** spendeerde in 1982 de som van 30.193 BF voor de restauratie.



Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van zeven weeën.

GEERTRUIKAPEL – BOOMKAPEL

Oudste kapel en bedevaartplaats in Essene, werd reeds vermeld in 1630. Bekende **bedevaartplaats** tegen koorts, pijn in de rug en plagen van ongedierte. De kronieken van de abdij vermelden in 1650 op de feestdag van **Sint-Gertrudis** de uitreiking van 800 hosties. De kapel werd meermaals verwoest (17e eeuw) en telkens weer opgebouwd. Na WO II was ze zodanig in verval dat ze werd afgebroken. Op 20 augustus 1991 werd een staakkapel geplaatst door **de Sint-Antoniusgilde**. Tweemaal sloegen vandalen toe en in mei 1995 werd het beeld van de Heilige gestolen. Onder impuls van de **familie Sussmeyer**, burens van de Molenstraat, en de Sint-Antoniusgilde werd een nieuw kapelletje geplaatst in 1998 doch deze werd opnieuw vernield in 2000.



Geertruidekapel

LINDEKEN (kruispunt Moortelstraat/Belleweg)

Boomkapel in **een oude linde** aan het kruispunt Moortelstraat en Belleweg. Toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw; volgens de volksmond is de bliksem eens ingeslagen boven de kapel. De kapel werd gespaard, de boom beschadigd. Het boomkapelletje werd vernield in 1990. Wegens zijn rustige ligging was het dikwijls een **ontmoetingsplaats voor verliefde koppeltjes**.



Lindeken

ONZE-LIEVE-VROUWKAPEL (Lombeekstraat 64)

Deze kapel werd gebouwd op eigendom van **de familie Pauwels-Desmet** door de **St.-Antoniusgilde** in 1985 ter vervanging van de kapel 'Ketser-Moens' die in 1965 werd afgebroken voor de verbreding van de Lombeekstraat. Het prachtige oude beeld uit de vroegere kapel siert nu de kapel evenals de gedenksteen 1869.



Onze-Lieve-Vrouwkapel

KAPEL MEYTS

(hoek Paddeputstraat en Ternatsestraat 180)

Beloftekapel ter ere van **Onze-Lieve-Vrouw van Halle** gebouwd door **P. Josephus Verbeken** en zijn echtgenote **Sophia t'Sas** in 1864. Bij de familie Verbeken stierven kort na elkaar 2 kinderen aan tyfus, een derde kind werd ziek. De man ging te voet naar Halle en deed er de belofte dat hij de kapel zou bouwen als zijn dochter gespaard bleef, wat gebeurde. Er is een Onze-Lieve-Vrouwbeeld in gips met kindje Jezus, geheel bedekt met gepolychromeerde voetstuk met kanonballen. De kapel stond echter op eigendom van de familie De Meyst. Het was **een rustplaats voor de processie**. Bij straatwerken werd de kapel afgebroken en een nieuwe kapel ingezegend op 15 augustus 1975.



Kapel Meyts

SINT-ROCHUSKAPEL (Dokkenstraat 3)

Sint-Rochus, pestheilige was tevens **patroon van de hopboeren**. Het waren de hopboeren van de wijken Horeken, Dokken en Pullewouwe die kort voor WO I deze kapel lieten bouwen. De kapel staat achter de haag op de eigendom van de **familie Van der Straeten**.



Sint-Rochuskapel

BOOMKAPEL HEILIG HART (2017)

Essene zou ontstaan zijn aan een boomkapel. Deze zou gestaan hebben aan de bron van de Kerlemeersbeek. Best mogelijk dat het hier gaat om de boomkapel aan **de lindeboom op de Dokken**. Deze H.Hart-boomkapel verdween eind jaren zeventig. De oorsprong tot oprichting is hier onbekend. Wandelaars en bewoners van de Dokken betreurden dit. Een gezamenlijk initiatief kwam tot stand met de bewoners, de wandelaars van **de Affligemse Recreatiesport, de gemeentegidsen en het gemeentebestuur**. En er kwam een fraaie nieuwe kapel gebouwd door **Rudi Pauwels**. **Peter werd Michel Verdoort** en **meter Lea Michiels**. **Burgemeester Walter De Donder** onthulde de kapel in september 2017 onder heel wat belangstelling. Het werd een heus volksfeest voor de bewoners en bezoekers. **Schepen Herman Steppe** vertelde leuke dingen over de straat en wist te vertellen dat er indertijd zes cafés waren. Hij typeerde de vroegere bewoners met hun hilarische bijnaam, hoedanigheden en karakters.



Boomkapel Heilig Hart

* fotografie © Jan Van Liedekerke, Tim De Backer, Michel Verdoort

