



41/52

SINT-AMANDUSWANDELING

KENMERKEN

VERTREK & AANKOMST	Molenberg, 1790 Affligem
LENGTE	7,9 km
WEGEN	2,9 km verharde weg 5,0 km onverharde weg
TYPE	niet geschikt voor rolstoelen en buggy's. Enkele delen van de wandeling kunnen er zompig bijliggen, vooral bij vochtig weer. Zie routebeschrijving voor alternatief.
HORECA	geen horecazaken langs deze route

BLIKVANGERS

Nieuwe molen
Domein Verbrugghen
Sint-Amanduskerk
Sint-Amanduskapel
De Cavee
Voormalige steenbakkerij

Sint-Amandus is geboren in Herbage, Zuid-Frankrijk, omstreeks 594 en overleed in 675 of 684 in Elnon, wat nu Saint-Amand-les-Eaux heet. Hij werd aanroepen tegen verlamming, jicht, reuma, koorts, stuipen, huidaandoeningen, epilepsie en veeziekten. Hij stichtte in Vlaanderen een groot aantal kerken en kloosters, ook in de Denderstreek. Met deze wandeling vanaf de Molenberg gaan wij op zoek naar relikten van bisschop Amandus, vooral langs de boorden van de Dender.

ROUTE

Je vertrekt vanaf de Molenberg en stapt rechtover huisnummer 11 de Romeinse Weg naar beneden in. Je loopt aanvankelijk door een bebost gebied; eens je opnieuw in het open veld komt heet deze weg de Letteveldweg. Je blijft altijd rechtdoor volgen en komt uit op de Dom Modest Van Asscheslaan die je rechts instapt. (je kan een bezoekje brengen aan de Sint-Amanduskerk door op dit punt links in te slaan. Je moet dan wel op je stappen terugkeren om weer op het parcours van de wandeling te komen).

Je volgt die straat tot je, voor huisnummer 272 links Papeveld neemt; je volgt deze weg tot je in de bocht rechts Kapelleveld kan inslaan. Je volgt die weg tot de driesprong waar je links de Sint-Amandusstraat inslaat, even verder kom je aan de Sint-Amanduskapel. Je volgt die straat, houdt rechts aan en komt zo in de Stillebreek; je volgt die straat maar kort want je moet even verder rechts een veldweg instappen (volg Welle- en Kapellemeersen route. Als alternatief kan je hier de weg volgen tot je op de Kleistraat komt; je stapt rechts de brug over en blijft de Kleistraat volgen tot je op de grens komt van Aalst en Affligem en je vandaar opnieuw op de wandeling kan inpikken). Die veldweg maakt een grote kronkel door het bos, loopt langs de E40 waar je op het jaagpad van de Dender uitkomt.

Je stapt links onder de brug en volgt het jaagpad ongeveer 1 km; je verlaat de Dender aan het vierkant bord 'VHF18' door wegje links omhoog naar de Cavee te stappen. Je komt op de Kortebos (pal op de grens tussen Aalst en Affligem) en stapt rechts omhoog. In de bocht zie je rechts de voormalige steenbakkerij.

Aan de grote loods stap je links Ten Bos in; je volgt over de brug (toegankelijk voor voetgangers!), aan de eerstvolgende splitsing hou je rechts aan en even verder stap je rechtdoor de Donkerstraat in. Die volg je altijd rechtdoor tot je links de Romeinse weg kan instappen (volg 19).

Je volgt die weg tot je op de T rechts omhoog terug op de Molenberg en je vertrekpunt komt.

NIEUWE MOLEN

Aan het begin van de Romeinse Weg zien we rechts de gerestaureerde Nieuwe molen. Deze stenen molen werd in 1827 gebouwd door de **familie De Vis** en bleef tot 2015 eigendom van deze familie. In datzelfde jaar werd de molen en het aanpalende domein '**Verbrugghen**' aangekocht door de **familie Krauch** die het molenhuis en de molen prachtig liet restaureren. Bovenaan de molen staat een '**windvis**', als eerbetoon aan de vele generaties De Vis die er woonden.



Nieuwe molen met windvis

DOMEIN VERBRUGGHEN

Langs de Romeinse Weg zien we rechts het domein Verbrugghen. Het domein was vroeger vrij toegankelijk maar is nu privébezit geworden. Op het domein zijn ook diepe sleuven zichtbaar als gevolg van **de zandsteenwinning door de monniken van abdij Affligem**.

In de volksmond noemt men die sleuven de '**Duivelsputten**'; in de middeleeuwen stond hier, in het uiterste westen van de provincie Brabant en ver van de bewoonde wereld **de galg**. Na uitvoering van hun straf werden de terdoodveroordeelden in die sleuven gedumpt; het verhaal gaat dat men tot vandaag soms nog een angstaanjagend gehuil hoort opstijgen uit de Duivelsputten.



Duivelsputten

SINT-AMANDUSKERK

De Sint-Amanduskerk werd gebouwd in 1967, volgens de plannen van architect A. Bressers. Aan de kerk staat er een monument van **Dom Modest van Assche** (Erembodegem 1891-Brugge 1945).

Hij was abt van de Sint-Pietersabdij in Steenbrugge.



Sint-Amanduskerk



SINT-AMANDUSKAPEL

De Sint-Amanduskapel in **laatgotische stijl** dateert uit 1636; ze is geklasseerd. De kapel werd voor het eerst vermeld in 1343. Op de voorgevel van de kapel leest men: '**H.Amandus, patroon tegen de zere ogen en de worm in het land**'. De schilderachtige omgeving werd vroeger '**Klein Zwitserland**' genoemd. Merk op hoe diep de vallei is ingesneden door de Sint-Amandusbeek.



Sint-Amanduskapel

DE CAVEE

Deze relatief nieuwe wijk is genoemd naar een Romaans toponiem. Hier was ook de **aanlegplaats** (aan de Dender) van de schepen die de vermaarde **Affligemse witte zandsteen** moesten vervoeren.



De Cavee

VOORMALIGE STEENBAKKERIJ

Enkele jaren geleden werd de **steenbakkerij Euceram** overgenomen door de familie Vandersanden, het grootste baksteen producerende familiebedrijf in Europa. In 2010 stopte men hier de productie wegens niet langer rendabel. Bij het ontstaan van de steenbakkerij werd de **klei in de buurt** gewonnen maar na uitputting van die lagen moest de klei per vrachtwagen aangevoerd worden wat rendabiliteit zodanig verzwaarde zodat de fabriek gesloten werd.



Voormalige steenbakkerij



SINT-AMANDUSWANDELING

