



38/52

PAPETERSWANDELING

KENMERKEN

VERTREK & AANKOMST	aan het beeld van de Papeter op het kerkplein van Essene
LENGTE	6,7 km
WEGEN	4,2 km verharde weg 2,5 km onverharde weg
TYPE	niet geschikt voor rolstoelen en buggy's

BLIKVANGERS

Kerk Essene
Papeter
Pastorie
Ankerhof
Montil
Lindeken
Hof te Linthoudt

De Essenaren zouden hun spotnaam 'papeters' te danken hebben aan hun rijke hopverleden. Volgens de overlevering was het de regel dat tegen de kleine kermis een teil (rijst)pap werd gemaakt voor elke hopstaak waar op 29 juni, de feestdag van Sint-Pieter en Sint-Paulus, de hop was gegroeid tot een meter van het hoogste punt van de staak die tussen de 10 en 12 meter hoog was.

ROUTE

Met onze rug naar de kerk stappen we rechts de Fooststraat in die we volgen tot we links de Eksterenberg kunnen inslaan waar we het Ankerhof passeren. We volgen een klein eindje om links de Molenstraat te nemen.

Even verder stappen we opnieuw links de Rabauwweg in, een veldweg die ons naar de Moortelstraat leidt. Je stapt hier langs de achterkant van het Ankerhof en rechts hebben we een prachtig zicht op de Dendervallei. Aan het voetbalveld vinden we knp 118. Wie de beeldentuin van de Montil wil bezoeken stapt links een eindje de Moortelstraat in; de ingang van de beeldentuin ligt links en is vrij te bezoeken. We keren na het bezoek op onze stappen terug en volgen de Moortelstraat die overgaat in een veldbaan en die we aan de driesprong links volgen tot aan de Bellestraat, aan het op- en afritcomplex van de E40. We stappen links de Molenstraat in, even verder opnieuw links de Langhaagstraat die we rechts volgen. Even verder gaat die over in een klein paadje dat opnieuw op de Molenstraat uitkomt. We stappen die straat links in tot we, opnieuw links de Asbroeklos omhoog stappen. Aan de driesprong houden we rechts aan (Langeweg) en zien we de Stuykberg (een verhard asfaltbaantje) rechts van ons liggen maar stappen daar rechtdoor de Steenbergweg in. Aan het volgende driepunt gaan we rechts (knp111, volg 116) en daarna links en dat brengt ons op de Lombeekstraat. We gaan ze links in tot we voor 't Karrewiel rechts de Langeweg een klein baantje ingaan dat ons op de Ternatsestraat brengt. Die volgen we rechts. We gaan het kruispunt over om even verder links (naast huisnummer 189) een baantje in te stappen dat ons in de wijk De Bocht brengt. We blijven die straat rechtdoor volgen, draaien links mee om in de Horekenstraat te belanden. Die stappen we rechts in en volgen (zie links het natte natuurgebied Pullewouwe op de grens Assen/Essene, in 2020 aangekocht door Natuurpunt Assen) tot de Dokkenstraat die we links instappen en links (zie hopveld van Dok's brouwerij op de hoek!) aanhouden. Wij blijven deze straat volgen tot ze eindigt (let op het kapelletje in de boom) gaan even naar links en nemen rechts het knuppelpad door het Pelinkbos. Bij het verlaten van het bos (volg 109) kunnen we de kerk zien staan; we volgen eerst rechts en dan links de Kerlemeersstraat (volg 109) die ons terug naar ons vertrekpunt brengt.

KERK VAN ESSENE

Het feit dat de kerk is toegewijd aan **Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking** wijst op een zeer oude stichting. In 1105 kwam de oorspronkelijke kerk in het bezit van de **abdij Affligem**. Zij is gebouwd op een heuvel gelegen op een kruispunt van oeroude verbindingswegen. De zandstenen kerktoren dateert van 1664 zoals de sluitsteen boven de toegang aanduidt. De witte zandsteen waarmee deze toren is gebouwd komt uit de **plaatselijke steengroeven** van o.a. de Eksterenberg.

De devotie tot **Sint-Antonius** is levendig in Essene en kent ieder jaar zijn hoogtepunt de derde zondag van januari met de Sint-Antoniusviering.

Het beschermde '**Van Petegem**'-orgel dateert uit 1855; het werd grondig gerestaureerd in 2012. Elk jaar worden er door de orgelkring een drietal concerten georganiseerd met telkens gerenommeerde organisten.



Kerk Essene

DE PAPETER

Het beeld 'De Papeter' van de Affligemse kunstenaar **Patrick van Craenenbroeck** werd op 2 december 2007 ingehuldigd. Het werd geschonken door het Handelscomité aan het gemeentebestuur Affligem.

Volgens de overlevering moeten we de oorsprong 'papeters' zoeken bij de traditie van de **hopteelt**. In die tijd sierden de staakvelden de weidse landschappen. Die staken konden 6 tot 10 meter hoog zijn. Op de feestdag van **Sint-Pieter en Sint-Paulus** (29 juni) werd er nagekeken hoe hoog de hop gegroeid was. Was dat tot 1 meter van het eindpunt van de staak, dan was de kans reëel dat tegen de kermis de klimplant de top van de staak bereikt zou hebben (wat meestal niet gebeurde). Het aantal hopplanten dat spiraalvormig toch het hoogste punt van de paal bereikt had tegen het feest van **Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking** werd geteld en dat aantal bepaalde dan hoeveel '**teilen**' (rijst)pap dan gemaakt werden.



de Papeter

PASTORIE

In 1758 legde **proost Fulgentius Biebuyck** de eerste steen van dit prachtige gebouw. Het is een baksteenbouw met gecementeerde plint. In 1860, na meer dan honderd jaar, werd het huis grondig gerestaureerd. In 1872 krijgt het kerkbestuur de toelating om deze pastorie af te sluiten met een muur langs de kant van de straat naar Asse. In 1971 krijgt, onder impuls van burgemeester **Lode Verdoodt** en met de goedkeuring van E.H. pastoor Van De Voorde en de kerkfabriek, de pastorie een nieuwe bestemming als gemeentehuis. De pastoor nam zijn intrek in het oude gemeentehuis. In 1975 werden zowel de pastorie als de pastorietaan met **monument beschermd**. Met de fusie in 1977 tussen Hekelgem, Essene en Teralfene kwam er een gemeenschappelijk gemeentehuis en verloor dit historisch pand zijn bestemming en raakte in verval. In 1995 kwam het in privéhanden en werd het prachtig gerestaureerd.



Pastorie

ANKERHOF

Het Ankerhof werd waarschijnlijk gebouwd ter vervanging van het vervallen of vernielde **Hof Ter Borch**, één van de grote hoeven van de abdij Affligem. Het zou aanvankelijk een eigendom geweest zijn van **de heren van Asse**; vanaf begin van de 16de eeuw is het bewoond door de **familie Wambacq**. Boven de poort van de hoeve is in steen een **anker** met brouwersmotieven zoals de roerkuip, roerstok, gerst en hop afgebeeld en naar dit gevelteken is het gebouw genoemd. Het arduinen poortgebouw dateert van de 19de eeuw en is voldoende hoog en breed om er met grote wagens doorheen te rijden.



DE MONTIL

Op de site van de vroegere **melkerij EMI** werd door de **familie De Bolle** een prachtig complex van feest- en vergaderzalen uitgebouwd. Aan dit complex ligt ook de **'Beeldentuin'** die u op eigen initiatief mag bezoeken.



HET LINDEKEN

De **Oude Linde** aan het kruispunt van Moortel en Belleweg is een boomkapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. Volgens de overlevering is de bliksem eens ingeslagen boven de kapel. De kapel werd gespaard, maar de boom beschadigd. Het was vroeger een gekende **rendez-vousplaats voor vrijers**.



HOF TE LINTHOUDT

Dit hof dateert van 1737 en is een semigesloten hoeve met een grote geplaveide binnenkoer. De hoeve was tot een eeuw geleden de verzamelplaats voor de vele kleinere hopboeren in de regio. Zij kwamen naar het Hof te Linthoudt om hun **hop** te drogen in de dubbele hopast. In de jaren 50 van de vorige eeuw werd hier zelfs het **Belgisch Nationaal Hopinstituut** ondergebracht; later verhuisde dat naar Asse. De hopboeren werden hier begeleid en kregen er informatie over nieuwe hoprassen en sproeitech-nieken. De hopast en het gebouw zijn opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed.



PAPETERSWANDELING



- | | |
|--------------------|--------------------|
| ① Kerk Essene | 🌿 Groengebied |
| ② Papeter | 👁️ Uitzicht |
| ③ Pastorie | 🪑 Rustbank |
| ④ Ankerhof | ☕ Drankgelegenheid |
| ⑤ Montil | |
| ⑥ Lindeken | |
| ⑦ Hof te Linthoudt | |



↑ 1.7°E
1-6-2024



Vershil: 86 m Daling: 96 m

