



19/52

HENRI ROSELETHWANDELING

KENMERKEN

VERTREK & AANKOMST	parking aan de kerk van Hekelgem
LENGTE	6,2 km
WEGEN	4 km verharde weg 2,2 km onverharde weg
TYPE	niet geschikt voor rolstoelen en buggy's

BLIKVANGERS

Sint-Michielskerk
Hof ter Saele
Blakmeershoeve
Pastorie van Hekelgem
De Oude Molen
De Nieuwe Molen
De zwarte populier

Henri Roseleth (1859-1939) was een pionier van de dorpsgeschiedenis van Hekelgem. Hij was ook een fervent natuurliefhebber en hij laat ons op deze wandeling, kris kras door het dorp de mooiste plekjes ontdekken.



Te volgen knooppunten : 104-105-107-108-103-101-19-115-102-104

We starten onze wandeling op de parking aan de St.-Michielskerk van Hekelgem. We stappen door de Kasteelstraat (volg 104) tot aan de eerste splitsing met kapel St. Jozef en gaan rechts (knooppunt 104, volg 105). Op het einde van de weg gaan we links (knooppunt 105, volg 107). We zien rechts de Blakmeershoeve maar volgen links (knooppunt 107, volg 108). Aan de viersprong gaan we opnieuw de Kasteelstraat in (volg 108). Aan de volgende splitsing gaan we rechts de Groenstraat in (volg 108). Op het einde van de straat gaan we naar beneden (knooppunt 108, volg 103). Beneden aan de Gootberg draait de weg naar links (volg 103) en slaan we de Pastorijweg in (volg 103) tot splitsing met de Kruisweg en gaan we rechtdoor (knooppunt 103, volg 101). 30 m voorbij de kapel ligt rechts, een beetje verscholen, een mooi stukje natuur. Bij het verlaten van dit domein blijven we rechts stappen (volg 101). Aan de bushalte steken we het zebrapad naar links over (volg 101). Het Kapruintje is één van onze trage wegen. Op de T volgen we links (knooppunt 101, volg 19). We stappen de Kerkstraat rechts in en gaan verder de Kwezelsweg in. Hier zien we de kapel Roseleth-Van Roy (1929). Op de T loopt de wandeling naar rechts (volg 19) en komen we op de Brusselbaan. We gaan naar links (volg 19) tot de Grobbestraat (knooppunt 19, volg 115). We steken de Molenberg over naar de Romeinse Weg (volg 115). We slaan eerste baantje linksaf in (volg 115). De onverharde weg stappen we rustig naar beneden (volg 115). 50m voorbij de knooppuntpaal staat de 'zwarte populier' aan de linkerkant (knooppunt 115, volg 102). Op het einde van de weg maken we een kleine omweg naar links tot aan de Molenberg en zien de kapel J. Roseleth-A. Schoon en ernaast de oude molen. We keren op onze stappen terug en gaan rechtdoor (volg 102). Na ongeveer 350m stappen we schuin links naar boven, meestal door een patattenveld (knooppunt 102, volg 104). Aangekomen op de Zwarteberg gaan we links en dan onmiddellijk naar rechts de Kouterweg in (volg 104). Op het einde van de weg komen we in de Bellestraat, op onze startplaats.

SINT-MICHIELSKERK

De Sint-Michielskerk van de parochie Hekelgem werd reeds vermeld in de **elfde eeuw** en behoorde bij de burcht, vermoedelijk door Frankische heren gebouwd. Dat kasteel diende als strategische vesting bij de Denderovergang. In 1977-1978 werd de kerk fraai gerestaureerd en kreeg ze een nieuw uurwerk. Sint-Kornelius wordt er op tweede pinksterdag nog steeds vereerd. Tot de bezienswaardigheden behoren: de fraaie preekstoel met knielende Sint-Petrus, een kraaiende haan met engeltjes (1788), biechtstoelen in eikenhout met beelden van Maria (1721) en Petrus (1752) en een gepolychromeerd en pas gerestaureerd beeld van Sint-Cornelius.



Kerk Hekelgem

HOF TER SAELE

Hof ter Saele in de Diepestraat werd in 1985-1986 grondig gerestaureerd. Het was de hoeve verbonden aan het verdwenen **middeleeuws kasteel van Hekelgem**. Het viel meermaals ten prooi aan vijandige legerbenden en in 1689, na actie van de Fransen bleven er enkel nog verkooldes muren over. Later werd het heropgebouwd. De gemeente Affligem koos als **wapenschild** het zegel van de schepenbank van het Hof ter Saele.



Hof ter Saele

BLAKMEERSHOEVE

Het **hof ten Blakmeers** was een van de vele bezittingen van de **abdij Affligem** tot de Franse Revolutie. Volgens **Henri Roseleth** zou hier een Keltische versterking gestaan hebben. Geschreven bronnen vinden we terug tot 1615. De Blakmeershoeve werd in 1689 door de Franse troepen volledig afgebrand. Later werd ze weer heropgebouwd. De huidige eigenaar, **Dirk De Nul** liet de vervallen hoeve smaakvol restaureren.



Blakmeershoeve

PASTORIE VAN HEKELGEM

De geschiedenis van de pastorie van Hekelgem gaat terug tot de 14de eeuw; het was één van de voornaamste in West-Brabant. Het heerlijke landgoed is omringd door brede grachten die in verbinding staan met een **visvijver**. Het pastoriedomein maakte deel uit van het aanpalende Fosselbos.



pastorie



DE OUDE MOLEN

De Oude Molen dateert van **1785** en is gelegen op 74 meter hoogte. Hij werd gebouwd door **Jozef Van Lierde** op een plek waar voorheen een houten molen stond. In 1942 werd deze molen als monument beschermd en tot 1950 werd er gemalen. In 1957 werd hij gerestaureerd door **Dr. Cuvelier** en in 1993 opnieuw door de huidige eigenaar **Dirk Nevens**.



de oude molen

DE NIEUWE MOLEN

Dateert van **1827** en staat op de westflank van de Molenberg. Hij was de trots van **het molenaarsgeslacht De Vis**. Sinds 1952 is hij buiten gebruik. Het molenhuis waar **professor Henri De Vis** woonde bleef bewaard. De molen en het molenaarshuis zijn verkocht aan **de familie Krauch** in 2015. Zij restaureren de volledige site.



de nieuwe molen

ZWARTE POPULIER

Deze boom bepaalt sedert vele jaren de administratieve grens tussen Vlaanderen en Brabant. Wegens historisch, volkskundige en sociaal-culturele waarde werd deze boom **geklasseerd** in 2009. Deze populier wordt ook 'Europese zwarte populier' genoemd en is **een van de meest bedreigde boomsoorten in Europa**.



de zwarte populier

HENRI ROSELETHWANDELING



1.7°E
3/16/2024

0.1 0 0 0 0 0.1 0.2 MI 0.3

100 0 0 100 200 300 400 M 500

Scale 1: 9595 Datum WGS84

Gain: 79 m Loss: 110 m

