



ANKERHOF

18/52

## ESSENE IN EEN NOTENDOPJE

### KENMERKEN

<b>VERTREK &amp; AANKOMST</b>	kerk van Essene, parking voor de kerk en aan de parochiezaal langs de Assestraat
<b>LENGTE</b>	4,5 km
<b>WEGEN</b>	2 km verharde weg 2,5 km onverharde weg
<b>TYPE</b>	niet geschikt voor rolstoelen en buggy's

### BLIKVANGERS

Dorpskerk O-L-Vrouwbezoeking  
Pastorie  
Bastaertshoeve  
De Papeter  
Ankerhof  
Rabauwweg  
De Montil  
Beeldentuin  
The Whisky House  
Het knuppelpad

Essene is één van de drie deelgemeenten van Affligem; het is de dunst bevolkte van de drie en heeft dus nog veel open ruimtes. Bovendien heeft het een rijke geschiedenis; de verschillende historische gebouwen zijn daarvan de getuigenis.

### ROUTE

We vertrekken aan de kerk van Essene waar we de pastorie, de Bastaertshoeve en de Papeter kunnen bekijken. Aan de Papeter nemen we rechts de Fooststraat die we na een paar honderd meter verlaten om links de Eksterenberg in te stappen; hier stappen we voorbij het Ankerhof. Even verder opnieuw links naar de Molenstraat waar we even verder opnieuw links de Rabauwweg instappen (volg 111). We kruisen de Moortelstraat en stappen rechtdoor de Langeweg in. (Als we de Moortelstraat links inslaan kom je even verder aan de hoofdingang van de Montil; de beeldentuin is vrij te bezoeken. We moeten dan wel op onze stappen terugkeren om links de Langeweg in te slaan). Wanneer de Langeweg splitst nemen we rechts het asfaltbaantje; dat brengt ons naar de Stuikberg en de Bellestraat die we links inslaan, we volgen rechtdoor naar de Lombeekstraat. Aan het volgende kruispunt stappen we links de Paddenputstraat in die we volgen tot de Ternatsestraat waar we rechts nemen. Even verder kunnen we links een geasfalteerd baantje instappen dat naar de wijk 'Bocht' leidt; we stappen rechtdoor, kruisen de Horekensstraat en stappen rechtdoor de Burgemeester Wambacqstraat in. Die straat volgen we tot we, heel scherp rechts de Kerlemeers instappen; even verder stappen we links het baantje (volg 110) in dat ons in de Dokkenstraat brengt (knooppunt 110, volg 246); die straat volgen we tot het einde waar we eerst links en dan direct rechts het knuppelpad opstappen (volg 112). Dat brengt ons naar de Assestraat (volg 112); we kunnen de kerk zien staan en zijn dus aan het eindpunt van deze wandeling gekomen.

## DORPSKERK O-L-V BEZOEKING

Deze kerk was oorspronkelijk een burchtkerk uit de 12de eeuw. In 1664 werd de toren verbouwd. Tot de bezienswaardigheden behoren het geklasseerd en gerestaureerd **Van Peteghemorgel**, een schilderij van Theodoor Van Thulden (1606-1669), een leerling uit de school van Rubens. In en rond de kerk heeft de jaarlijkse **Sint-Antoniusviering** plaats (op zondag 17 januari of de daaropvolgende zondag). Deze viering gaat gepaard met de verkoop van varkenskoppen. Er staat een oorlogsmonument met o.a. **Frans Neukermans**, één van de eerste gesneuvelden op 10 mei 1940 bij de inname van fort Eben-Emael.



## PASTORIE

De pastorie werd opgericht door de **abdij Affligem** in 1758. Het diende als woonhuis voor de pastoors tot 1971, daarna werd het **gemeentehuis** van Essene, waar ook de diensten van het OCMW werden ondergebracht. Vervolgens werd het terug pastorie met pastoor Jansen als bewoner. In 1975 werd het beschermd als monument. Het gebouw werd aangekocht door de groep Michiels en prachtig gerestaureerd.



## BASTAERTSHOEVE

De Bastaertshoeve werd genoemd naar de eerste bewoners: de familie Bastaerts (**Jozef Bastaerts** was na de onafhankelijkheid van België **de eerste burgemeester van Essene**). In 1827 was er een brand. Brouwerij en stokerij met naoorlogse bier onder de naam **'Monty'**.



## DE PAPETER

De bijnaam van de Essenaren is 'papeter'. Het beeld is van **keramist Patrick Van Craenenbroeck**.



## ANKERHOF

Was oorspronkelijk een hoeve van de abdij Affligem, het 'hof ter Borch'. Vanaf de 16de eeuw woont hier **de familie Wambacq**, een voorname familie uit het Groothertogdom Luxemburg. De hoeve werd door de Franse troepen van maarschalk de Villeroij platgebrand in 1695; heropgebouwd in 1702 en opnieuw geplunderd tijdens het Franse bewind. Boven het poortgebouw uit de 19de eeuw is er een **fries met brouwersmotieven**.



## DE MONTIL

Met de bouw van de Montil werd in 1979 gestart op de terreinen van de vroegere **melkerij EMI**. Naast vier overdekte tennisterreinen en twee squashbanen werden er ook feestzalen gebouwd. Aan de hand van stelsmatige investeringen werd de Montil uitgebouwd tot een vermaard **congrescentrum** met verschillende grote en kleinere zalen, uitgerust met de modernste vergader- en presentatietechnieken.

## RABAUWWEG

De '**Rabauwstichel**' staat reeds in 1698 vermeld in de kerkrekeningen. 'Rabauw' is afgeleid van vagebond, ruwe kerel. Vanaf deze weg heeft men een prachtig vergezicht op de vallei van de Dender.

## BEELDENTUIN

In en rond de gebouwen van De Montil bevinden zich kunst- en beeldhouwwerken van **Roger Raveel, Frans Minnaert, Hubert Minnebo, Roel D'Haese, Fred Bervoets, Jan Fabre** e.a.

Een bezoekje aan de prachtig aangelegde beeldentuin is zeker een aanrader.

## HET KNUPPELPAD

In het Pelinkbos, dat anderhalve hectare groot is, werd een knuppelpad met een **vlindertuin** en een **bijenhotel** aangelegd. Het grootste deel van het bos is bron- en moerasgebied en wordt behouden als groene long. Hier voelen salamanders; kikkers en padden zich thuis.

## THE WHISKY HOUSE

Een schatkamer vol **unieke single malt**.

450 variaties zijn permanent in voorraad. Een bezoek aan The Whisky House is een spannende ontdekkingstocht langsheen alle Schotse distilleerderijen.



# ESSENE IN EEN NOTENDOPJE



- ① Dorpskerk O-L-V-bezoejing
- ② Pastorie
- ③ Bastaertshoeve
- ④ De Papeter
- ⑤ Ankerhof
- ⑥ Rabauweg
- ⑦ De Montil
- ⑧ Beeldentuin
- ⑨ The Whisky House
- ⑩ Het knuppelpad

- Groengebied
- Bosgebied
- Uitzicht
- Rustbank



↑ 1.7°E  
3-4-2024



Vershil: 63 m Daling: 86 m

